

Pasen

Adore Him

It is by grace that we are saved
Through faith and not by works
For it is through Jesus that we have life
To live is a blessing, to live is Christ

Come, let us, adore Him
Come, let us, adore Him

So we've been raised with Jesus Christ
Let's set our hearts on things above
That we may be filled with the fullness of God
And walk in the freedom He's given us

Bridge:

To our God, to our Father
Be the glory, forever and ever

At the foot of the cross

At the foot of the cross,
where grace and suffering meet.
You have shown me your love.
Through the judgment You received,

and You've won my heart.
Yes, You've won my heart.
Now I can

Trade these ashes in for beauty,
and wear forgiveness like a crown.
Coming to kiss the feet of mercy.
I lay every burden down
at the foot of the cross.

At the foot of the cross
where I am made complete.
You have given me life.
Through the death You bore for me,

and You've won my heart.
Yes, You've won my heart.
Now I can

Vertaling

Het is uit genade dat wij gered zijn
Door geloof en niet door werken
Want het is door Jezus dat wij leven hebben
Leven is een zegen, leven is Christus

Kom, laat ons Hem aanbidden.
Kom, laat ons Hem aanbidden

We zijn opgewekt met Jezus Christus
Laten we ons hart richten op de dingen die boven zijn.
Dat we vervuld mogen zijn met de volheid van God
En wandelen in de vrijheid die Hij ons heeft gegeven

Bridge

Aan onze God, aan onze Vader
zij de glorie, voor eeuwig en altijd

Vertaling

Aan de voet van het kruis,
waar genade en lijden elkaar ontmoeten.
hebt U mij Uw liefde getoond.
Door het oordeel dat U ontving

en U heeft mijn hart veroverd.
Ja, U hebt mijn hart veroverd.
Nu kan ik

Deze as inruilen voor schoonheid,
en vergeving dragen als een kroon.
De voeten van barmhartigheid komen kussen.
Ik leg elke last neer
aan de voet van het kruis.

Aan de voet van het kruis
waar ik compleet ben gemaakt.
U hebt mij het leven gegeven.
Door de dood die U voor mij droeg,

en U hebt mijn hart veroverd.
Ja, U hebt mijn hart veroverd.
Nu kan ik

Daarom komt er nooit een eind

Voor uw schoonheid ons getoond,
voor uw komst als Mensenzoon,
voor het wonder dat U gaf,
Wij prijzen U.

Voor uw liefde wondergroot,
voor uw lijden en uw dood.
Hoe U zondaars heeft bevrijd,
Waaronder mij.

Daarom komt er nooit een eind, komt er nooit een eind
aan de vreugde van mijn hart vol van dankbaarheid.
Als mijn tijd gekomen is en ik voor U verschijn
gaat mijn lofzang door.

Als ik de hemel binnenga begin ik weer van vooraf aan,
zal ik juichend voor uw troon van genade staan.
In een machtig hemelskoor klinkt dit lied de eeuwen door;
mijn lofzang houdt nooit op, houdt nooit op!

Bridge:

En in het nauw gedreven,
door angst en zorg omgeven
al zou de wereld U ontkennen,
Ik kom luid en duidelijk voor Jezus uit!

De Heer is mijn bevrijder

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn Bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn Bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn Bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn Bevrijder

Bridge:

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de Trooster
De Heer is mijn Bevrijder

Lukas 24:1-12

1 En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalf-olie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. 2 Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen, was weggerold. 3 Toen ze het graf in gingen, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet in lag. 4 Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen. 5 Ze schrokken hevig en durfden niet te kijken. Toen zeiden de mannen tegen hen: "Waarom zoeken jullie Hem bij de doden? Hij leeft! 6 Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat Hij tegen jullie heeft gezegd toen Hij nog in Galilea was. 7 Toen heeft Hij gezegd dat de Mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen en gekruisigd zou worden. Maar ook dat Hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan."

8 Toen herinnerden ze zich die woorden weer. 9 Ze gingen weg van het graf en vertelden alles wat er was gebeurd aan de elf leerlingen en aan alle anderen. 10 Die vrouwen waren Maria Magdalena, Johanna, en Maria (de moeder) van Jakobus en nog een paar vrouwen. En ze vertelden het aan de elf leerlingen. 11 Maar die vonden het allemaal onzin en geloofden hen niet. 12 Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. Toen hij zich bukte om naar binnen te kijken, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weer weg en vroeg zich heel verbaasd af wat er gebeurd zou kunnen zijn.

Because He lives

God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives!

Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

How sweet to hold a newborn baby,
And feel the pride and joy he gives;
But greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!

And then one day, I'll cross the river,
I'll fight life's final war with pain;
And then, as death gives way to victory,
I'll see the lights of glory and I'll know He lives!

Nederlands:

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
Omdat ik weet Hij heeft de toekomst
En het leven is, het leven waard
Omdat Hij leeft.

Vertaling

God stuurde zijn zoon, ze noemden hem Jezus;
Hij kwam om lief te hebben, te genezen en te
vergeven;
Hij leefde en stierf om mijn verlossing af te kopen,
Het lege graf bewijst dat mijn Heiland leeft!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
Omdat ik weet Hij heeft de toekomst
En het leven is, het leven waard
Omdat Hij leeft.

Hoe lief om een pasgeboren baby vast te houden,
en de trots en vreugde te voelen die hij geeft;
Maar nog groter is de kalme zekerheid:
Dit kind kan onzekere dagen aan omdat Hij leeft!

En dan op een dag, zal ik de rivier oversteken,
Ik zal de laatste oorlog vechten met pijn;
En dan, als de dood plaats maakt voor overwinning,
zal ik het licht van Glorie zien en weet ik dat Hij leeft!

De hemel juicht

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer.

In eeuwigheid zal hij
het lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
uit eerbied voor Gods Zoon.

Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer.

In eeuwigheid zult U
het lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
uit eerbied voor Gods Zoon.

Breathe in, sing out

In our faithless worries
In our hopes and dreams
You have always been there
And You will always be
The God who's gone before us
The God who never leaves

So how do we forget, that You are all our rest
Jesus we relent, thank You for Your presence

Breathe in, sing out
O my soul remember. You're here with us

A thousand times we've wandered
A million more You've stayed
Always patient with us
Always full of grace
You lead us to repentance
Your kindness builds our faith

So what else could we do but,
Turn to worship You, (Oh)

Breathe in, sing out
O my soul remember. You're here with us

So how do we forget, that You are all our rest
Jesus we relent, thank You for Your presence

Vertaling

In onze ongelovige zorgen
In onze hoop en dromen
U was er altijd
En U zult er altijd zijn
De God die ons is voorgegaan
De God die nooit weggaat

Dus hoe kunnen we vergeten dat U al onze rust bent
Jezus we geven toe, dank U voor Uw aanwezigheid

Adem in, zing uit
O mijn ziel onthoud. U bent hier bij ons

Duizend keer zijn we afgedwaald
Een miljoen keer bent U gebleven
Altijd geduldig met ons
Altijd vol van genade
U leidt ons tot inkeer
Uw goedheid bouwt ons geloof

Dus wat kunnen we anders doen dan,
ons omkeren om U te aanbidden, (Oh)

Adem in, zing uit
O mijn ziel herinner. U bent hier bij ons

Dus hoe kunnen we vergeten dat U al onze rust bent
Jezus we geven toe, danken U voor Uw aanwezigheid

De God die eeuwig leeft

Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer
ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht voor wie hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer
ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig.
De hoop die onze redding is.

U bent de God die eeuwig leeft,
de God die eeuwig leeft.
U raakt niet moe of uitgeput, Heer.
U bent de zwakke tot een schild,
U sterkt en troost wie lijdt
U tilt ons op met arendsvleugels.

Raise a Hallelujah

I raise a Hallelujah
in the presence of my enemies
I raise a Hallelujah louder than the unbelief
I raise a Hallelujah, my weapon is a melody
I raise a Hallelujah,
heaven comes to fight for me

I'm gonna sing in the middle of the storm
Louder and louder,
you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive

I raise a Hallelujah with everything inside of me
I raise a Hallelujah
I will watch the darkness flee
I raise a Hallelujah in the middle of the mystery
I raise a Hallelujah
fear you lost your hold on me

Bridge:

Sing a little louder
(In the presence of my enemies)
Sing a little louder
(Louder than the unbelief)
Sing a little louder
(My weapon is a melody)
Let's sing a little louder
(Heaven comes to fight for me)

Vertaling

Ik breng een Hallelujah
in de aanwezigheid van mijn vijanden
Ik breng een Hallelujah luider dan het ongeloof
Ik breng een Hallelujah, mijn wapen is een melodie
Ik breng een Halleluja,
de hemel komt om voor mij te vechten

Ik ga zingen in het midden van de storm
Luider en luider,
je zult mijn lof horen bulderen
uit de as zal hoop herrijzen
De dood is verslagen, de koning leeft

Ik breng een Hallelujah met alles binnenin mij
Ik breng een Hallelujah,
Ik zal de duisternis zien vluchten
Ik breng een Hallelujah in het midden van mysterie
Ik breng een Halleluja,
angst, je verloor je greep op mij

Bridge:

Zing een beetje luider
(in de aanwezigheid van mijn vijanden)
Zing een beetje luider
(Luider dan het ongeloof)
Zing een beetje luider
(Mijn wapen is een melodie)
Zing een beetje luider
(De hemel komt om voor mij te vechten)